

Vraag het aan Morya



Zoek iemand om je te helpen

“Het is goed dat je af en toe stilstaat bij je werk en af en toe correcties aanbrengt in je werk om er opnieuw de vreugde in te kunnen zien.

Als je een vervelend werk te doen staat dat je saai vindt, dat je helemaal nooit graag gedaan hebt en waarschijnlijk nooit graag zal doen, zorg dan dat je misschien iemand vindt om je te helpen bij dat werk of om het eventueel in jouw plaats te doen, zodat je daar vrij van bent en dat je het ook niet telkens opnieuw moet doen.

Mensen moeten elkaar kunnen aanvullen, en dat moet te vinden zijn. Ook in jouw leven kan je bepaalde dingen delegeren, dat je zegt van: “Dat kan ik niet, maar misschien kan ik daarvoor een ander vragen om dat te doen in mijn plaats”, dan kan je die persoon daarvoor betalen, en voor jou is het een last die van je schouders valt en een openheid die je krijgt om iets anders te gaan doen waardoor je weer een grotere vreugde kan vinden in je leven.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 2: ‘Vreugde, werk en maatschappij’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 33

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


